

NIX

echte verhalen

DE BUURTPOLITIE

8 - SUPERSLOEF



STANDAARD UITGEVERIJ



—echte verhalen—

DE BUURTPOLITIE

8 - SUPERSLOEF

Tekst en tekeningen: NIX
Potlood: NIX en Benus
Inkt: Benus en Phaedra Derhore
Kleur: BenBK en Alma de la Croix

























DAARNET WAS HIJ NOG HIER?!



OVER WIE HEB JE HET?

WACHT, IK ZAL HEM TONEN. IK HEB ER EEN FOTO VAN GEMAAKT.



HMMM... STIJLVOL, MET DIE SLOEFEN EN DAT DEKENTJE.



WAT DOEN WE MET HEM?

Ooooh!

NEMEN WE HEM NOG MEE? HIJ HEEFT ZIJN VERDIENDE STRAF EIGENLIJK AL GEHAD.



NEEM MIJ MEE, ALSJEBLIEFT! SLUIT MIJ OP IN DE GEVANGENIS! DAN BEN IK VEILIG VOOR DIE GEKI!

OKÉ, OKÉ!



'S MORGENS OP HET POLITIEKANTOOR.

IK ZEG HET JULLIE, HIJ KWAM HELEMAAL UIT HET NIETS OPGEDOKEN!



EN TOEN DEED HIJ KARATE, TAEKWONDO EN KUNGFU TEGELIJKERTIJD.

BAFI! TOEKI! PATATI!

WAT EEN HELD!



DAARNA GOOIDE HIJ MET EEN HAND DIE GANGSTER IN DE VUILNISCONTAINER.

JA, BIJ HET RESTAFVAL. TERWIJL HIJ EIGENLIJK THUISHOORT BIJ HET KLEIN GEVAARLIJK AFVAL.



IK HOOPTO DAT HIJ MIJ IN ZIJN ARMEN ZOU NEMEN EN MET MIJ WEGVLIEGEN... MAAR TOEN KWAMEN JULLIE AANGEREDEN.

HEEFT JOUW HELD GEZEGD HOE HIJ HEET?

NEE...

IK HEB ZELFS GEEN E-MAILADRES GEKREGEN...



IEMAND MET ZULKE GROTE SLOEFEN KAN MAAR EEN NAAM HEBBEN: SUPERSLOEF!

HA-HA HA-HA HA-HA





























'S AVONDS.



DISPATCH VOOR ALFA 110,
DE VERDACHTE IS OPNIEUW
GESPOT. DE LOCATIE IS
DE DORPSKERK.



VOORUIT MANNEKES, BEGEEF
JULLIE RICHTING KERK. DEZE KEER
VATTEN WE HEM BIJ DE KRAAG!

OKÉ,
LET'S GO!



ONDERTUSSEN IN DE KERK.



LIEVE HEMEL, DE SCHILDERIJEN
ZIJN ECHT ONGELOFELIJK VUIL.
ZE ZIJN IN GEEN JAREN
MEER SCHOON GEMAAKT.



GNNNN!



O MIJN GOD,
WAT HEB IK
NU GEDAAN?!



MENEER PASTOOR...

?!
MENEER PASTOOR...



AAAAH,
EEN
AARTSENGEL!



GOEIEAVOND, MENEER
EUH... MEVROUW, OF
WAT MOET IK
NU ZEGGEN?

IK BEN GEEN ENGEL,
MENEER PASTOOR,
IK BEN SUPERSLOEF.
EN IK MOET JE
WAT VRAGEN.



ACH, ZO, NATUURLIJK.
SPREEK, MIJN ZOON,
WAARMEE KAN IK
JE HELPEN?











© 2020 Standaard Uitgeverij
 Rijnkaai 100/A11, B-2000 Antwerpen
 © NIX

Alle rechten van reproductie, vertaling
 en aanpassing zijn uitdrukkelijk voor-
 behouden voor alle landen.

Voor meer info:
www.standaarduitgeverij.be
info@standaarduitgeverij.be

ISBN 978 90 02 26994 3
 D/2020/0034/91